

de Hemel op aarde

Twee weken geleden hadden wij het over het verhaal van de storm op het meer, en hoe Jezus ons terecht wijst als wij vergeten dat Hij ons, ook in moeilijke momenten, steeds nabij is. Vorige week hadden wij het over hoe Jezus ons met Zijn boodschap kan blijven inspireren, zolang wij met Hem verbonden blijven als schapen met hun herder, of als vruchtdragende takken met de wijnrank.

Vandaag willen wij het hebben over hoe het feest van Hemelvaart deze twee concepten met elkaar combineert.

Veertig dagen na Pasen vaart Jezus ten Hemel. De Bijbel gebruikt het getal veertig om te duiden op een lange tijd van voorbereiding, een periode van wachten en naar iets toe werken. Zo duurt de Vasten, de aanloop naar Pasen, veertig dagen. De Israëlieten moesten veertig jaar door de woestijn trekken vooraleer zij het Beloofde Land bereikten. Maar waarvoor dienen de veertig dagen tot aan Hemelvaart? Waarop moesten de leerlingen zich tijdens deze periode voorbereiden?

de Hemel

In de Bijbel wordt de naam van God vaak niet gebruikt, uit eerbied. Dan wordt naar Hem verwezen via alternatieve benamingen. “De Hemel” is zo’n manier om over God te spreken. Het verwijst niet enkel naar wat letterlijk hoger is dan ons – het Goede waar wij moeten proberen naartoe te groeien, zoals een plant naar het zonlicht toe groeit – maar duidt ook op het ongrijpbare, het onverklaarbare van God die geen vorm kent die wij kunnen vatten of begrijpen. Op diezelfde manier wordt God in de Bijbel ook vaak omschreven als “een wolk”. Zo vertelt Exodus hoe God de Israëlieten voorgaat in een wolk bij hun uittocht uit Egypte. En in het verhaal van Jezus’ gedaanteverandering horen Petrus, Jakobus en Johannes hoe uit een stralende wolk een stem klinkt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb. Luister naar Hem.”

De Hemel moeten we dus niet begrijpen als een fysieke plek. En Jezus is niet letterlijk de lucht in gevlogen, zoals we dat Superman in de films zien doen. In Handelingen 1 beschrijft de evangelist Lucas hoe Jezus in de veertig dagen volgend op Zijn dood en verrijzenis, regelmatig verscheen aan Zijn leerlingen. Maar op de veertigste dag wordt Hij, voor de ogen van Zijn leerlingen, omgeven door een wolk en ten hemel opgenomen. Dit betekent dat Jezus weer in de nabijheid van Zijn Vader is.

geen afscheid, maar een zending

Dit luidt de volgende stap in van het verwerkingsproces dat de leerlingen na Jezus’ dood moesten doormaken. Na Jezus’ kruisiging waren de leerlingen eerst bedroefd en angstig, en sloten zich op in hun huis. Maar Jezus verschijnt aan hen, als teken dat de dood niet het einde betekent. Zo geeft Hij hen opnieuw moed, hoop, vertrouwen. De Hemelvaart van Jezus laat de leerlingen toe om de volgende stap te zetten. Zij beseffen het niet alleen, maar aanvaarden nu ook, dat Jezus niet langer in fysieke vorm onder hen aanwezig is. Het is tijd om Jezus, in een andere vorm, in hun leven toe te laten.

In Handelingen 1, 9 – 11, lezen wij hoe de apostelen, na Jezus' Hemelvaart, naar de lucht bleven staren. Toen verschenen twee engelen, die hen aanmaanden: "*Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?*" De opdracht aan Jezus' leerlingen was immers niet om naar omhoog, maar rondom zich te kijken. Net zoals Jezus rondtrok en oog had voor de noden van de mensen, is het nu aan hen om de boodschap van Gods liefde zelf uit te dragen, en zo van deze wereld een betere plek te maken.

Deze opdracht moeten ook wij, als Christenen, ter harte nemen.

door ons, met ons, en in ons

Net zoals de Hemel niet als een fysieke plek begrepen moet worden, en zoals met de Hemelvaart geen letterlijk fysiek gebeuren bedoeld wordt, zo creëert Jezus' Hemelvaart ook geen afstand tussen Hem en Zijn volgelingen. Hij is immers niet van ons weggegaan. Het geloof in de Verrezen Heer is integendeel een bevestiging van Jezus' blijvende aanwezigheid op aarde. Hij is niet langer mens zoals wij, maar Hij leeft nog steeds onder ons. Op een andere manier, onzichtbaar en ongrijpbaar, maar daarom niet minder wezenlijk, blijft Hij ons altijd nabij.

Hemelvaart toont de onbreekbare band tussen de Vader en de Zoon, zoals wij ook steeds vermelden in onze geloofsbelijdenis. En door Jezus' nabijheid met ons, en Zijn nabijheid met de Vader, blijven ook wij verbonden met God. Dit is de hoopgevende boodschap van Hemelvaart: Hij bevindt zich niet ver weg van ons, op een onbereikbaar hoge plek, maar brengt de vrede en liefde van God net in de harten van alle mensen van goede wil. Zo blijft Hij ons inspireren om Zijn werk hier op aarde verder te zetten, in Zijn naam.

(Robert Michel)