

We steken een eerste kaars aan. “Verlangen” is haar naam.  
Wij laten haar branden,  
opdat in ons hart en in ons leven het verlangen zou groeien  
naar meer diepte, en naar een echte ontmoeting met Jezus.



## *Advent*

Het volk dat wandelt in het duister  
zal een groot licht zien, een groot licht.  
Hef naar de hemel uw gezicht,  
met opgeheven hoofden: luister.

Hij komt met vrede, en geen rampen,  
geen oorlog en geen bitterheid  
zal er meer zijn, geen kind dat schreit,  
geen laarzen die in 't duister stampen.

Er wordt een zoon voor ons gegeven,  
de Zoon van God die koning is,  
die 't licht is in de duisternis,  
de weg, de waarheid en het leven.

Een sterke God, die de gebeden  
verhoren zal, en overwint.  
'Eeuwige Vader' heet dat kind,  
een vorst van eindeloze vrede.

Dan zal de aarde voor ons allen  
het land van melk en honing zijn.  
het kind van God zal koning zijn,  
nooit zal de troon van David vallen.

En alle, alle mensen samen  
die zullen voor zijn aangezicht  
staan zingen in het grote licht.  
En Hij kent allen bij hun namen.

*(Jan Willem Schulte Nordholt)*