

## *Advent*

Wij steken de derde kaars aan. “Verwachten” is haar naam.  
We laten haar branden  
opdat ook in ons hart en in ons leven  
de kracht van Gods Geest zou schijnen.



*Wees blij, wees blij, o Israël.  
Hij is nabij, Immanuel.*

O kom, o kom, Immanuel,  
verlos uw volk, uw Israël.  
Herstel het van ellende weer  
zodat het roemt uw Naam, o Heer.

O kom, gij wortel Isai,  
verlos ons van de tirannie,  
van alle goden dezer eeuw  
o Herder, sla de boze leeuw.

O kom, o kom, Gij Orient  
en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds uw morgenrood.

O kom, Gij sleutel Davids, kom  
en open ons het heiligdom:  
dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!

O kom, die onze Heerser zijt,  
in wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai die spreekt met macht,  
verbreek het duister van de nacht.

*Wees blij, wees blij, o Israël.  
Hij is nabij, Immanuel.*

## ***Gaudete (Verheugt U)***

Zondag 17 december is de derde zondag van de Advent. Deze periode van verwachten, ons voorbereiden, en uitkijken naar ... is dan reeds over de helft. De derde zondag roept ons op om blij te zijn, want de Heer is nabij. En die vreugde weerklinkt ook in de Gregoriaanse gezangen die wij tijdens de eucharistieviering zullen horen, want dan hebben wij het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen voor de tweede keer te gast in onze kerk.

### ***Geschiedenis van het koor***

Het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen werd opgericht in 1968, op de Laetare-zondag (de tweede zondag van de Advent). Het viert volgend jaar dus zijn gouden jubileum.

In de jaren '60, toen het Latijn en de Gregoriaanse gezangen zowat overal in de marge verdwenen of zelfs compleet werden geweerd uit onze kerken, wilde deze kloostergemeenschap toch een zinvolle plaats blijven geven aan het Gregoriaanse gezang in de liturgie. Er werden ook leken bereid gevonden om daaraan mee te werken. En zo werd het abdijskoor opgericht, dat in de loop der jaren uitgroeide tot een schola met een zeer goede reputatie. Dit gebeurde met de steun, en onder het waakzaam oog, van musici met naam en faam, zoals Kamiel Dhooghe en Vic Nees. Het abdijskoor bracht overigens reeds meerdere cd's op de markt. Het koor wordt al sinds zijn ontstaan geleid door pater Gereon Van Boeschoten, Norbertijn in de abdij.

Haast iedere zondag zakken mensen van heinde en verre af naar de abdij om te genieten van deze bijzonder verzorgde liturgie. Doorgaans is het koor immers actief in de abdij zelf. Het is dus eerder uitzonderlijk dat het op verplaatsing gaat. Des te meer verheugt het ons om deze kwaliteitsvolle schola opnieuw bij ons in de Sint-Norbertuskerk te mogen verwelkomen.

Kenners zullen aanvoelen dat het Gregoriaans, zoals gezongen door het abdijskoor, lichtjes anders is dan wat wij gewend zijn. De Norbertijnen hebben, na hun stichting in het Franse Laon in 1120, de zangwijze zoals gangbaar in dat bisdom, op dat moment, overgenomen en verder ontwikkeld, los van de geschiedenis die het gregoriaans elders heeft gekend.

### ***De kwaliteiten van het Gregoriaans***

Het Gregoriaans heeft een grote meditatieve kracht. De innerlijke, bijna ongrijpbare schoonheid van de melodieën, afgewisseld met de stiltemomenten, zorgt ervoor dat de gezangen voor zichzelf spreken, zelfs als men de Latijnse teksten niet verstaat. De gezangen brengen rust, en vertellen zelf al of de inhoud gaat over vreugde, berusting, angst, verdriet of vertrouwen.

Zondag zullen de aanwezigen in de viering overigens een boekje krijgen, waarin de Latijnse teksten van de gezangen vertaald worden. Zo kan iedereen goed volgen terwijl er gezongen wordt. Ook de gezangen die we als gemeenschap afwisselend met het Gregoriaans abdijskoor zullen zingen, zult u in dat boekje terugvinden.

Wij nodigen u van harte uit om te komen genieten van deze prachtige, rustgevende en meditatieve sfeer. U zult er geen spijt van krijgen. En ... waarom zou u uw burens, vrienden en kennissen ook niet meebrengen?

*Frans Van Looveren*

