

Aanbidding in de Sint-Norbertuskerk: een initiatief van Moeder Theresa.



Inderdaad, in maart 2018 was het 40 jaar geleden dat moeder Theresa op het gezinscongres in Brussel de volgende oproep deed: “Ga naar uw pastoor en vraag hem dat je aanbidding mag houden in je parochie”. Pastoor Lenaerts stond dat onmiddellijk toe en nam er zelf ook aan deel. Later werd het verdergezet door o.a. pastoor Willem en Patrick Guillette. Uiteraard was deze oproep een weerklank van de uitnodiging die Jezus zelf tot iedereen richtte: “Komt allen tot mij die belast en beladen zijt en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt Mijn juk op uw schouders en leert van Mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matt 11: 28-30). De aanbidding gaat iedere dinsdag door van 19:00 tot 20:00 uur. Op sommige plaatsen zoals in de basiliek van Koekelberg of in Monmartre (Parijs) of Baltimore (VS) is er dagelijks vierentwintig op vierentwintig uur per etmaal aanbidding voorzien door een permanentie. Mensen komen en gaan er constant binnen en buiten. De aanbidding verloopt zeer eenvoudig. We beginnen met een korte dankzegging voor de voorbije dag (zoals die staat in de oorspronkelijke regel van de Heilige Benedictus), een lofzang en een psalm. Daarna is er volledige stilte om naar het einde toe af te sluiten met een tientje en het Salve Regina. Men hoeft niet de hele tijd aanwezig te zijn. Men kan komen en gaan wanneer men wil. Al komt men tien minuten even de verborgen Jezus (zoals de Heilige Jacintha hem noemde, een van de herdertjes van Fatima) gezelschap houden om ook inwendig tot volledige stilte te komen. Aanbidding is zeer eenvoudig. Men mag gewoon voor Hem aanwezig zijn zoals men is. Hij heeft immers ook gezegd: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars” (Luc. 5:32). We kunnen Hem alles voorleggen wat ons bezig houdt. Het is mogelijk dat er in de stilte een evangeliewoord opkomt in ons hart of een woord uit de Bijbel. Bewaren we dat kostbare goed in ons hart zoals Maria deed en gaan we ermee aan de slag in de wereld daar waar we geroepen zijn. En is er helemaal niets, wees er dan toch van overtuigd dat, welke situatie we ook doormaken, we met meer moed terug in het leven zullen staan. (Toegang via de zij-ingang van de kerk – Korte Altaarstraat XX te Antwerpen)

PS. Hierbij ook een oproep voor een tweede vrijwilliger om deze dienst aan de gemeenschap te dragen. Zo kan de aanbidding zeker elke week doorgaan.

Mark