

Pinksteren

Pinksteren, in het begin

Op Pinksteren gedenken christenen dat de Heilige Geest werd uitgestort over Jezus' leerlingen. Hierdoor vonden zij de moed en de kracht om Jezus' leer te verkondigen, en om naar Zijn leer te handelen. Enthousiast liepen zij naar buiten, en begonnen tegen iedereen te getuigen over de boodschap van Gods liefde. De eerste nieuwe bekeerlingen waren een direct resultaat van deze evangelisatie. Petrus vertelde de menigte: "Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen." Nog diezelfde dag, de eerste Pinksterdag, lieten drieduizend mensen zich dopen. Op die dag werd dus voor het eerst een gemeenschap gevormd van mensen die Jezus wilden volgen. Dat moment wordt dan ook beschouwd als de geboorte van onze christelijke kerk, zoals die ook vandaag nog bestaat.

Pinksteren, de dag van vandaag

Op 29 april ontvingen 15 jongeren hun vormsel in onze parochie: Basil Bats, Anna Cartuyvels, Willemien Cartuyvels, Alex Casteels, Marie Daems, Simon Drijkoningen, Raphael Kuijpers, Luca Monshouwer, Tommaso Monshouwer, Sébastien Ninforge, Cas Slachmuylders, Nicole Szumska, Anais Theuninck, Mona Van Olmen, en William Wanless.



Op 06 mei deden 21 kinderen hun eerste communie in onze parochie: Felicie Burlat, Paulina Drouard, Alex Duijvewaardt, Noam Eynikel, Nand Fevery, Helena Franck, Israël Fregene, Wiktor Gaszczyk, Karolina Kowal, Maksymilian Kowal, Jonathan Mahler, Maité Meus, Margot Moerman, Lore Ongena, Emma Piotrowska, Casper Roovers, Sep Slachmuylders, Wojciech Sobieszczanski, Lore Van Den Wyngaert, Jill Van Den Wyngaert, en Sterre Veulemans.



De mooie, plechtige, en begeisterende vieringen in de kerk waren voor hen het hoogtepunt van een avontuurlijk halfjaar. Tijdens de voorbereidingen maakten zij kennis met de verhalen uit de Bijbel, om aan de hand van deze teksten te leren over fundamentele christelijke waarden: luisteren naar God, naastenliefde, delen, vergeven, verwondering. Dankzij de warme begeleiding van hun ouders, van de catechisten, van onze voorganger en iedereen die binnen onze parochie actief is, mogen de kinderen en jongeren zich welkom weten in onze geloofsgemeenschap en in onze mooie kerk.

Dankzij de inzet van allen, niet in het minst van de enthousiaste kinderen en jongeren zelf, werden dit niet enkel gedenkwaardige en hartverwarmende dagen – of, zoals een vormeling het uitdrukte, “de mooiste dag *ever!*” In de geest van Pinksteren drukken wij, vanuit onze gemeenschap, de wens uit dat de Geest alle communicanten en vormelingen mag leiden in hun lange levenstocht, en dat zij kunnen groeien tot volgelingen van Jezus die Zijn vreugdevolle boodschap mogen ervaren, uitdragen, en in de praktijk brengen.

(Jantine Schröder, Dries Veulemans, Robert Michel)