



Advent

We steken een eerste kaars aan. “Verlangen” is haar naam.
Wij laten haar branden,
opdat in ons hart en in ons leven het verlangen zou groeien
naar meer diepte, en naar een echte ontmoeting met Jezus.

Maria in de Advent

(Bachcantatedienst, zondag 02 december 2018)

Maria is, naast de profeet Jesaja uit het Oude Testament en ook naast Johannes de Doper, een centrale figuur in de Advent. Zij is immers uitverkoren om de moeder te worden van Jezus.

De evangelies over Maria

Eigenlijk hebben we in de evangelies betrekkelijk weinig teksten over Maria. We vinden ze vooral bij Lucas, en in mindere mate bij Matheus en Johannes.

Lucas vertelt op de eerste plaats over het bezoek van de engel en het ‘ja’ van Maria. Iets verder in zijn evangelie gaat Maria op bezoek bij haar nicht Elisabeth, waar zij het indrukwekkende ‘Magnificat!’ uitspreekt. Na het geboorteverhaal volgt de toewijding van Jezus in de tempel, en daarna ook het optreden van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Matheus vertelt ons hoe Jozef ertoe kwam om de zwangere Maria niet weg te sturen. Tevens doet hij het verhaal over de vlucht naar Egypte. Johannes brengt het wonderverhaal van de bruiloft in Kana, en hij plaatst Maria ook vlakbij het kruis waar Jezus hangt.

Dat zijn de belangrijkste teksten waarin Maria een belangrijke rol speelt.

In het Lucasjaar wijdt de Kerk tijdens de Advent aandacht aan het bezoek van Maria aan Elisabeth. Dit is de gelegenheid om in de Advent een Bachcantatedienst te organiseren. Deze dienst gaat door nu volgende zondag, om 11.00 uur, met de gekende uitvoerders.

Luther, Bach en Maria

In tegenstelling tot de katholieken, hebben de lutheranen slechts drie Mariafeesten: Maria Lichtmis (opdracht in de tempel), Maria Annunciatie (bezoek van de engel) en Maria Visitatie (bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth). Bovendien hebben zij zeer veel aandacht voor het 'Magnificat'. Luther heeft er zelfs een heel mooie commentaar op geschreven, die zowel voor Katholieken als voor protestanten zeer waardevol is.

Als Lutheraan heeft ook Johann Sebastian Bach in zijn muziek grote aandacht gegeven aan het bezoek van Maria aan Elisabeth. Hij heeft er twee prachtige cantates over geschreven: het magistrale "Magnificat" (BWV 243) en ook de sobere, maar zeer mooie cantate "Meine Seel erhebt den Herren" (BWV 10). Het is deze laatste cantate die nu zondag wordt uitgevoerd.

Van harte welkom!

(Frans Van Looveren)