

### *Nationale Ziekendag in Sint-Norbertus*

Ziekenzorg bestaat al sinds 1950. Sinds 24 september van vorig jaar is de officiële naam van Ziekenzorg CM gewijzigd naar “Samana” (de samentrekking van de woorden “Samen” en “Mana”, wat in de Noorse mythologie “levenskracht” betekent), maar de afdeling voor onze parochie Sint-Norbertus houdt voorlopig nog steeds vast aan de gekende, vertrouwde naam “Ziekenzorg”.

Bij Ziekenzorg zijn wij ervan overtuigd dat een chronische ziekte of de nood aan zorgen er niet toe mag leiden dat mensen niet meer deelnemen aan het sociale leven in hun buurt. Daarom bezoeken onze vrijwilligers op geregelde tijdstippen langdurig zieken en hulpbehoevende bejaarden. Ook organiseren wij doorheen het jaar enkele gezamenlijke activiteiten op maat van deze mensen.

Zo nemen wij ieder jaar deel aan de “Dag van de mensen met een chronische ziekte”, beter gekend als de Nationale Ziekendag. Deze dag valt traditioneel op de eerste zondag van de maand oktober; dit jaar viel dit op zondag 08 oktober. Alle leden die bij ons zijn ingeschreven, werden persoonlijk uitgenodigd om naar de misviering te komen. Na de misviering hielden we dan een gezamenlijke maaltijd in de zaal van De Nieuwe Zurenborger, op de Dageraadplaats.

Spijtig genoeg zijn onze leden niet meer allemaal even mobiel. Bovendien zijn velen ook niet meer woonachtig in onze parochie, maar verblijven zij in rust- en verzorgingstehuizen. Toch mochten wij nog een kleine groep van onze leden verwelkomen na de misviering. Waar de zaal enkele jaren geleden nog zo goed als volzet was, telden we nu twintig personen (waaronder zeven bezoekers). Wij kunnen betreuren dat de aanwezigheid op deze bijeenkomst erop achteruit is gegaan; het houdt ons echter niet tegen om ons blijvend in te zetten voor de mensen die wij met een initiatief als dit weten te bereiken en te verblijden.

Wij hebben onze aanwezige leden een aangename en gezellige middag kunnen bezorgen, met een lekkere maaltijd, het gezelschap van hechte vrienden en vriendinnen, en een deugddoende babbel. De hartelijke sfeer en de dankbaarheid doen ook onze vrijwilligers enorm deugd, en het is dan ook de reden waarom wij onze werking van harte voortzetten. Ook deze traditie van een bijeenkomst op de Nationale Ziekendag hopen wij nog jaren te kunnen volhouden.

*Marie-Louise Jacoby*