

Experimentjes, knutselen en theaterstukjes: een nieuwe kindernevendienst

Het concept van God, en vooral van Gods liefde, is niet zo ingewikkeld dat een kind het niet kan begrijpen. Kinderen denken erover na, want ook dáár zijn zij nieuwsgierig naar. De steun, het licht, de wijsheid en de onvoorwaardelijke liefde van God introduceren in het leven van onze kinderen, al vanaf hun eerste jaren, is een gouden kans die we moeten grijpen. Maar hoe beginnen we eraan? Wanneer? En welke middelen kunnen we hierbij aanwenden?

Bij “**De Norbertijntjes**” vertel ik jonge kinderen over God, en dit sinds januari 2016. De voor-naamste boodschap is: “God houdt van ons”. Met die eenvoudige idee als basis probeer ik alles wat Jezus heeft gedaan en meegemaakt, aan de kinderen uit te leggen. Sommige Bijbelteksten zijn echter moeilijker om te bevatten dan andere. Daarom stellen we een nieuw programma voor onze kindernevendienst voor, waarin we werken met thema’s en specifieke lezingen uit het Evangelie die concreter en begrijpelijker zijn voor kinderen, zelfs voor de kleinsten. Zo ging het in onze vorige ontmoeting (op 10 september ll.) over “Broederliefde”.

De kindernevendienst is vooral bedoeld voor kinderen tussen 5 en 10 jaar oud. Door middel van experimenten, knutselen en andere leuke activiteiten brengen we de boodschap van elke lezing over.

Bij elke ontmoeting van de Norbertijntjes spreken we altijd eerst over wie God is, en over wat Hij van ons wil. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Daarna lezen we een aangepaste versie van het Evangelie van die dag, en dan beginnen we aan onze activiteit. Dit kan een kort toneelstukje zijn waarin elk kind de rol van Jezus in de woestijn speelt. Telkens komt de “wolk van slechte gedachten” die probeert om hen te doen twijfelen, en de kinderen leren elke keer om die wolk weer weg te sturen. Zo begrijpen ze het verhaal beter, en kunnen ze het ook toepassen in hun eigen dagelijkse leven. Iedereen krijgt immers wel eens het bezoek van de “wolk van slechte gedachten”: *Maak je huiswerk niet, Al dat speelgoed is alleen voor jou, ...* Jezus leert ons hoe we hierop moeten reageren.

De nieuwe Norbertijntjes komen dus niet langer om de twee zondagen samen, maar enkel nog op bepaalde datums (zie verder). Deelname aan onze kindernevendienst is uiteraard gratis. Voor een goede planning van elke ontmoeting, vragen we wel om uw kind(-eren) voor de gewenste ontmoetingen in te schrijven. Dit kan via een e-mail naar denorbertijntjes@gmail.com, met vermelding van de naam en de leeftijd van uw kind(-eren).

Dit is de kalender voor de Norbertijntjes 2017 – 2018, en de thema's die we zullen behandelen:

- 29/10/2017: “Liefde voor God, liefde voor elkaar”
- 05/11/2017: “Eén vader, één meester”
- 26/11/2017: “Zorg voor de kleinste”
- 03/12/2017: “Blijf alert, Jezus komt!” (n.a.v. 1ste zondag v/d Advent)
- 10/12/2017: “De neef van Jezus, Johannes de Doper” (n.a.v. 2de zondag v/d Advent)
- 17/12/2017: “Het licht van de wereld” (n.a.v. 3de zondag v/d Advent)
- 24/12/2017: “Boodschap van een engel” (n.a.v. 4de zondag v/d Advent)
- 07/01/2018: “Het bezoek van de drie koningen”
- 21/01/2018: “De mensenvisser”
- 04/02/2018: “Wat zijn mirakels?”
- 18/02/2018: “De wolk van slechte gedachten”
- 18/03/2018: “Hoe brengt een zaad vruchten?”
- 25/03/2018: “Waarom komt Jezus in Jeruzalem?” (n.a.v. Palmzondag)
- 01/04/2018: “Jezus is opgestaan!” (n.a.v. Pasen)
- 15/04/2018: “Jezus verschijnt”
- 06/05/2018: “Jezus’ laatste opdracht: houd van elkaar”
- 20/05/2018: ‘Jezus’ geest onder ons” (n.a.v. Pinksteren)
- 27/05/2018: “Tot aan het einde van de wereld”
- 17/06/2018: “Kleine zaadjes, grote bomen”
- 01/07/2018: “Wees niet bang, blijf geloven”
- 29/07/2018: “Vijf stukken brood voor vijfduizend mensen”

Sandra Olguin